

Nieuwsbrief 6: Einde van het begin - november 2005

Onze tijd in Orange zit er op. Het afgelopen seizoen is geweldig leuk en leerzaam geweest. We hebben met heel veel plezier gasten ontvangen en genoten elke keer weer om een table d'hôte te organiseren. Ons doel om te kijken of we het runnen van een chambres d'hôtes inderdaad echt leuk vinden en of we het kunnen hebben we bereikt. Nog leuker dan we al gedacht hadden. We zetten onze plannen om een eigen chambres d'hôtes op te zetten dus zeker door. We kwamen zelfs tot de conclusie dat het de leukste 6 maandensamen zijn geweest van de 14 jaar die we al met elkaar zijn.

Toekomst

Op 2 november onze verhuizing voor ruim een maand naar Pornic in het departement Loire-Atlantique. Om een huurhuis te zoeken, huizen te kijken en om instanties te bezoeken. Half december komen we weer in Nederland. Na de feestdagen gaan we weer terug naar Pornic (of omgeving). De atlantische Loirestreek is in Nederland niet zo heel erg bekend. Daar willen we natuurlijk graag verandering in brengen. We kregen gelukkig ook enthousiaste reacties van mensen die al eens in de regio geweest waren. Zo e-mailde Hemko zijn oom Marko ons "Wij hebben daar in 1988, tijdens onze eerste gezamenlijke vakantie in Frankrijk, ongeveer een week gecampeerd (de camping is er inmiddels niet meer). Heel leuk plaatsje waaraan we goede herinneringen hebben. We zijn er nog wel eens teruggeweest en ik herinner me de mooie huizen die langs de haven (of met uitzicht op de haven) staan, met grote tuinen en waarin grote tafels staan, met grote families er omheen. Echt Frankrijk gevoel vonden we dat". Ook wij hebben een grote tafel, dus kom en schuif binnenkort aan bij ons. We zijn heel benieuwd wat de toekomst ons gaat brengen.....We hebben er zin in! Wordt vervolgd dus.